

Maandag 10 juni 2019 2^e Pinksterdag 10:30 uur

De Zandstuve te Den Ham

Openingsdienst voor het BOOST Gospel Festival georganiseerd door:

Interkerkelijke Evangelisatie commissie Den Ham

&

BOOST Gospel Festival

Voorgangers:

Ds R van Hornsveld

Ds D de Jong

Ds G de Goeien

Muziek:

BOOST Gospel Band onder leiding van Klaas Pool

Collecte:

Evangelisatie werk in Twente en omgeving

Voor de dienst zingen we samen drie liederen:

Opwekking 553 - Laat het feest zijn in de huizen

Laat het feest zijn in de huizen.
Mensen dansen op de straat.
Als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat

In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied, overal.
In de hemel en op aarde
als Uw glorie, komen zal.

Laat Uw licht zien in het duister
als wij buigen voor het kruis.
Laat Uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.

In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied, overal.
In de hemel en op aarde
als Uw glorie, komen zal.

Halleluja)
Halleluja) 4x
Halleluja)
Halleluja)

In de bergen, door de dalen,)
hoor ons loflied, overal.) 2x
In de hemel en op aarde)
als Uw glorie, komen zal.)

Opwekking 430 - Heer, ik prijs Uw Grote Naam

Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote naam.

Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van uw troon)
om mens te zijn.)
Van de stal naar het kruis)
droeg U mijn pijn.) 3x
Van het kruis naar het graf.)
Uit het graf weer opgestaan.)
Heer, ik prijs Uw grote naam.)

Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heer, ik prijs Uw grote naam.

Opwekking 788 – Wees welkom

Wees welkom, Geest van God.
Wees welkom, Geest van God.
Leer ons te leven uit liefde, zoals Jezus heeft gedaan.
Leid ons in waarheid en wijs ons waar te gaan.
Spreek tot ons hart, opdat wij U verstaan.
Wees welkom, Geest van God.

Wees welkom, Geest van God.
Wees welkom, Geest van God.
Laat uw vrede en blijdschap regeren in dit huis.
Vul het met vreugde en maak het tot Uw thuis.
Een veilige plaats, in de schaduw van het kruis.
Wees welkom, Geest van God.

Wees welkom, Geest van God.
Wees werkzaam onder ons.
Ga ons niet voorbij,
vervul ons hier en nu.
Vul dit huis met meer van U.

Ooh welkom.
Welkom Geest van God.
Welkom, welkom.
Ga ons niet voorbij,
vervul ons hier en nu.
Vul dit huis met meer van U.

Wees welkom, Geest van God.
Wees welkom, Geest van God.
Help ons de stilte te zoeken, als de drukte ons omgeeft,
om bij U te komen, als de kracht ons weer ontbreekt.
Wijs ons op Jezus, die ons droge hart doorweekt.
Wees welkom, Geest van God.

Wees welkom, Geest van God.)
Wees werkzaam onder ons.) 2x
Ga ons niet voorbij,)
vervul ons hier en nu.)
Vul dit huis met meer van U.)

Welkom door Bram Beuker

Opening door Ds. D de Jong

Samen zingen :

Opwekking 815 - Vul dit huis met uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie.)
Vul dit huis met Uw glorie.)
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.) 2x
Want alles is door U, en alles is tot U.)
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid.)

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer.
Jezus, is Koning.
Breng hulde geef Hem eer.

Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U, en alles is tot U.
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer.)
Jezus, is Koning.) 2x
Breng hulde geef Hem eer.)

Jezus, is Koning.
Breng hulde geef Hem eer.

Vul dit huis met Uw glorie.)
Vul dit huis met Uw glorie.)
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.) 2x
Want alles is door U, en alles is tot U.)
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid.)

Opwekking 720 - God maakt vrij

In de naam van de Vader,)
In de naam van de Zoon,)
In de naam van de Geest)
voor Uw troon,) 2x
zijn wij hier gekomen)
en verhogen Uw naam.)
U geeft ons genade,)
U roepen wij aan.)

Hoor ons loflied, Heer,
onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer,
Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog
op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.

In de naam van de Vader,
In de naam van de Zoon,
In de naam van de Geest
voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen
en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade,
U roepen wij aan.

Hoor ons loflied, Heer,
onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer,
Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog
op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij.

Hoor ons loflied, Heer,
onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer,
Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog
op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het.
Ja de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij.

God maakt vrij, God maakt vrij.
God maakt vrij, God maakt vrij.

Lezen: Johannes 14 vers 23 tm 27.

²³ Jezus antwoordde: "wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.²⁴ Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden. Maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. ²⁵ Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben.²⁶ Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. ²⁷ Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Samen zingen:

Opwekking 616 - Draw me close

(Nederlandse vertaling)

Draw me close to You,
never let me go.
I lay it all down again
to hear You say that I'm Your friend.
You are my desire.
No one else will do.
Cause nothing else can take Your place
to feel the warmth of Your embrace.
Help me find the way.
Bring me back to you.

You're all I want.
You're all I've ever needed.
You're all I want.
Help me know You are near.

Draw me close to You,
never let me go.
I lay it all down again
to hear You say that I'm Your friend.
You are my desire.
No one else will do.
'Cause nothing else can take Your place
to feel the warmth of Your embrace.
Help me find the way.
Bring me back to you.

You're all I want.)
You're all I've ever needed.) 3x
You're all I want.)
Help me know You are near.)

Help me know you are near
Help me know you are near

*houd mij dicht bij U
Laat mij nooit meer gaan
voor U leg ik mijn leven neer
Verlangd naar Uw
Vriendschap Heer
U alleen begrijpt
wat ik nodig hebt
U liefde die mij warmte geeft
Als U mij in Uw armen neemt
Leidt mij naar Uw Hart
Breng mij terug naar U
U bent mijn doel
U bent mijn harts verlangen
U bent mijn doel
Houd mij heel dicht bij U*

*houd mij dicht bij U
Laat me nooit meer gaan
voor U leg ik mijn leven neer
Verlangd naar Uw
Vriendschap Heer
U alleen begrijpt, wat ik nodig
heb. U liefde die mij warmte
geeft. Als U mij in uw armen
neemt. Leid mij naar U hart
Breng mij terug bij U*

Amazing grace

Amazing grace, how sweet the sound
that saved a wretch like me.
I once was lost, but now am found.
Was blind but now I see.

*geweldige genade hoe zoet is het geluid
dat een stakker als mij redde
ik was eens verloren maar nu ben
ik gevonden, was blind maar kan nu zien*

T'was grace that taught my heart to fear
and grace, my fears relieved.
How precious did that grace appear
the hour I first believed.

*het was genade dat mijn hart leerde vrezen
En genade dat mijn angsten weg nam
hoe prachtig verscheen die genade
Op het uur dat ik voor het eerst geloofde*

Through many dangers, toils and snares
we have already come.
T'was grace that brought us safe thus far
and grace will lead us home.

*door veel gevaren, moeite en verleiding
ben ik al gekomen
het is genade dat me veilig tot hier bracht
en genade zal menaar huis leiden*

Amazing grace, how sweet the sound
that saved a wretch like me.
I once was lost, but now am found.
Was blind but now I see.

*geweldige genade hoe zoet is het geluid
dat een stakker als mij redde
ik was eens verloren maar nu ben
ik gevonden, was blind maar kan nu zien*

Verkondiging door Ds. R van Hornsveld

Samen zingen:

Opwekking 732- Wat een wonder

Wat een wonder dat ik
meewerken mag in Uw koninkrijk,
dat ik meewerken mag
en ik U van dienst kan zijn.
Met eigen handen
zal ik werken aan Uw recht.
Ik dank U Heer
en doe graag wat U mij zegt.

Wij mogen bidden voor wie ziek is,
koken voor wie honger heeft,
steunen wie de kracht mist,
troosten wie gevangen leeft.
Jezus deed het ons voor:
de Vader geeft, wij geven door.

Wat een wonder dat ik
meewerken mag in Uw koninkrijk,
dat ik meewerken mag
en ik U van dienst kan zijn.
Met eigen handen
zal ik werken aan Uw recht.
Ik dank U Heer
en doe graag wat U mij zegt.

Wij mogen zorgen voor wie arm is,
kleden wie geen kleren heeft,
helpen wie gevlucht is,
delen met wie niets meer heeft.
Jezus deed het ons voor:
de Vader geeft, wij geven door.

Wat een wonder dat ik
meewerken mag in Uw koninkrijk,
dat ik meewerken mag
en ik U van dienst kan zijn.
Met eigen handen
zal ik werken aan Uw recht.
Ik dank U Heer
en doe graag wat U mij zegt.

Ik doe graag wat U mij zegt.
Ik doe graag wat U mij zegt.
Ik doe graag wat U mij zegt.

Opwekking 710 - Zegenlied

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met Uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij.
Als de bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op Uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van Uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Instrumentaal

Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op Uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van Uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van Uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

gebed door Ds. G de Goeien

Opwekking 741 – Als een vuur van binnen

Als een vuur van binnen
is mijn liefde voor God;
in het diepst van mijn hart
door Hem zelf uitgestort.
En Uw Geest vult mijn ziel
bij dag en bij nacht.
Uw kracht wordt in mij,
in zwakheid volbracht.

U ontsteekt in ons een vuur
dat het donker verdrijft.
U wekt in ons de hoop
die de wereld verblijdt.
U geeft aan ons geloof
waar de twijfel nog heerst.
U spreekt in ons Uw waarheid
waar de leugen regeert.

Als een vuur van binnen
is de kracht van de Geest,
die met vreugde vervult,
maar met liefde het meest.
Leg Uw Woord in mijn mond,
elke dag, elk moment.
Uw woord blijft in mij;
maakt Jezus bekend.

U ontsteekt in ons een vuur
dat het donker verdrijft.
U wekt in ons de hoop
die de wereld verblijdt.
U geeft aan ons geloof
waar de twijfel nog heerst.
U spreekt in ons Uw waarheid
waar de leugen regeert.

Instrumentaal

U ontsteekt in ons een vuur)
dat het donker verdrijft.)
U wekt in ons de hoop)
die de wereld verblijdt.) 2x
U geeft aan ons geloof)
waar de twijfel nog heerst.)
U spreekt in ons Uw waarheid)
waar de leugen regeert.)

Opwekking 407 - Hoe groot zijt Gij

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie, die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God.
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God.
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam.
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God.
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God.
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Zegen!

*Na de zegen zal Jelmer van Til van BOOST de microfoon overnemen!
BOOST en EC Den Ham wensen jou een inspirerende dag!*