

## Stellingenpapier De Heilige Geest, Persoon, werk en plaats

1. *Word jij maar vol van je bijbeltje, dan zal God er wel voor zorgen dat jij vol van zijn Geest wordt!* Het wijze pastorale advies van de oudere predikant toen een jongere met de brandende vraag kwam: hoe word ik vol van de Heilige Geest? De bijbel het beste handboek voor jonge christenen die willen weten wie de Geest is, hoe hij werkt e.d., persoonlijk en gezamenlijk.
2. De genade van de Heilige Geest is waarlijk nodig om over de Geest te handelen; niet om hem in ons spreken recht te doen (want dat is onmogelijk) maar om te zeggen wat de goddelijke schriften bevatten en zo zonder gevaren door ons onderwerp heen te komen. Cyrillus van Jeruzalem, Catechese XV1, 1
3. Drie kerngedeelten uit de schriften. Ha 2, Joh 16 12-16, 2 tim 2 vers 6 en 7 bestudeer, bidt erover, luister ernaar, berg ze op in je hart, houdt ze open leef er mee.
4. De Heilige Geest heeft alles te maken met discipelschap. Navolgelingschap van Jezus Christus. Hij leert je om in de sporen van je Heiland te wandelen, niet enkel theorie, maar juist ook de praktijk. Daarom ook de praktijk van het dagelijkse gebed om de Geest. Wie de Geest voor zijn eigen karretje wil spannen, die komt bedrogen uit!
5. De Heilige Geest heeft alles te maken met getuige zijn. De Geest is de grote dynamo achter elke zending dichtbij en ver weg. Je hebt een dubbele roeping nodig om thuis te blijven, het gebod is Ga! De Geest brengt je in beweging, Hij is de grote zender. Zending is geen hobby van een paar enthousiastelingen, nee zij vormt het hart van God, zij is de puls van de Geest,
6. De Heilige Geest heeft alles te maken met lijden, vervolging. Zoek het niet op, maar je gaat het tegen komen Soms heel subtiel, soms ook heel openlijk. Religieuze vervolging, haat, getreiter. Jij ook altijd met je Jezus. De wapenrusting, leer je basislessen goed, wees standvastig!
7. De Heilige Geest heeft alles met team-building te maken. Hij leert je in alles in “wij” te denken, te handelen, te beslissen. Solisme is zonde. Koinonia, Vader, Zoon en Geest doen niet het zonder elkaar, hoe zouden wij het wagen het in ons eentje te doen? Daarin tonen we de wereld wie God is. Niet meer zonder elkaar willen, maar ook niet meer zonder elkaar kunnen!
8. De Heilige Geest heeft alles te maken met verbrokenheid, levensheiliging, transparantie te maken. De blijvende leerschool van de levende wandel met God, dat Hij het goud van zijn Zoon in je tevoorschijn wil krijgen. Niet kijk mij eens, maar zie op Hem! Hij legt je heel wat keren weer op zijn draaischijf.
9. De Heilige Geest heeft alles te maken met volharding, Hij wil in jou de finish halen, Hij geeft niet op, hij vernieuwt je, hij verkwikt je, hij bemoedigt je op het moment dat je het nodig hebt. Hij houdt je bijbel open, ook al heb je hem niet bij de hand.
10. De plaats van voorbede en zegening, niet om de kick, maar om de toerusting. Heer ik wil de weg gaan die u mij wijst, laat uw Heilige Geest daarin samen met uw woord mijn Gids zijn. Ga dan in zijn kracht! Verkondig Jezus Naam. Gewone mensen die buitengewoon zijn voor God!
11. Wat God doet dat is eeuwig. Hij zoekt naar de blijvende vrucht, naar dat wat Zijn Zoon uiteindelijk groot maakt, laat je daarom niet teveel door het moment inpakken. God heeft een lange adem. De Geest van God doorzoekt de diepten Gods. Niet alles hoeft je te doorzien en toch doorkrijgen dat de hand van God er in betrokken is. Als jij het mogelijke doet, doet God het onmogelijke!



Veni sancte  
Spiritus

Kom heilige  
Geest



Leven in de kracht  
van de Heilige Geest

## **BOOST 2018! Lord, Keep the Fire of your Spirit burning in us!**

**De Heilige Geest zet ons in Vuur en Vlam voor Jezus Christus! Kom Heilige Geest vernieuw onze passie voor Hem en voor onze naaste (dichtbij en ver weg) en gebruik ons samen tot uw eer!**

### **Schriftlezingen**

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. <sup>2</sup>Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. <sup>3</sup>Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, <sup>4</sup>en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Ha 2 vers 1-4

<sup>12</sup>Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. <sup>13</sup>De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. <sup>14</sup>Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. <sup>15</sup>Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft. <sup>16</sup>Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’ Joh 16 vers 12-16

<sup>6</sup>Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. <sup>7</sup>God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. <sup>8</sup>Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; 2 tim 2 vers 6 en 7

---

### **Om over na te denken:**

*Alleen een geestelijke ervaring, afkomstig van de Heilige Geest, die actief is in de gemeenschap kan ons bij de ware God brengen- de God van Jezus Christus, niet een God van de filosofen P.40 Graham Tomlin, een Geest van overvloed*

*We hebben Jezus en de Heilige Geest in gelijke mate nodig in ons leven en op een persoonlijke manier, die twee kunnen niet los van elkaar gedacht worden, het zijn de twee handen van God. P.102 Peter Halldorf van de Geest.*

### **Gebed.**

*Kom Heilige Geest vernieuw uw kerk, Kom Heilige Geest vernieuw mijn leven, Kom Heilige Geest vernieuw ons land, de steden, de dorpen waar we wonen, kom tot uw doel met eenieder van ons amen.*